



# Rapport 'Sytze Wiersma Speeltuín'



In de zomer van 2019 hadden we het bedrag bij elkaar om een nieuwe speeltuin voor de kinderen te gaan bouwen dankzij Stichting Julia en de erfenis die we hebben mogen ontvangen van Sytze Wiersma. Ter nagedachtenis aan meneer Wiersma hebben we besloten de speeltuin naar hem te vernoemen.

Het lokale team is verder onderzoek gaan doen naar nieuwe toestellen en heeft met de kinderen besproken wat zij graag in een nieuwe speeltuin wilden hebben. Zo is er een nieuw en beter plan ontstaan. In september 2019 zijn ze begonnen met het vrijmaken van de ondergrond en arriveerden de eerste onderdelen van de toestellen. Langzaam werd de speeltuin steeds verder opgebouwd. In december zijn de schommels gearriveerd die we speciaal hebben



laten overkomen uit de USA, omdat we deze niet konden vinden in Honduras.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de beplanting van het terrein van de speeltuin. Gelukkig kan er al vol op gespeeld worden, zoals te zien is op de bijgevoegde foto's. De kinderen zijn ontzettend blij met de nieuwe toestellen en brengen het liefst al hun vrije tijd door met schommelen, klimmen en fantasierijke spellen. De speeltuin heeft daarmee een grote invloed op een welzijn, maar draagt ook bij aan het leren samen spelen en delen.



